

~~2-5-10~~ 21-1-10

2 Mai 2010

triathlon.gr

τα πάντα για το τρίαθλο

Αρχική • Ειδήσεις • Προκηρύξεις • Αποτελέσματα • Άρθρα • Εξοπλισμός • Φωτογραφίες • Forum • Links Ειδήσεις
Κατηγορίες

Ελλάδα (77) Γενικά (8) Race reports (12) Διεθνή (7) Ironman (8)



Coaching
Services
Krommidas



21 Jan 2010

Σκοτεινό το μέλλον για το ελληνικό τρίαθλο

21-1-10

34P?



Από ότι φαίνεται, το ελληνικό τρίαθλο επιστρέφει σε εποχές χειρότερες και από την περίοδο που στη διοίκηση της ΕΟΤΠΙ βρισκόταν ο Ανδρέας Αρβανίτης, ο οποίος καταδικάστηκε για τεράστιες οικονομικές καταχρήσεις της Ομοσπονδίας.

Σήμερα, με πρόεδρο τον Γερόλυμπτο, έναν άνθρωπο με πολλές αντιπάθειες στον χώρο του αθλητισμού, και με μηδενική σχέση με τον χώρο του τριάθλου, το τρίαθλο γνωρίζει μία άλλη περίοδο παρακμής.

Οι αθλητές θα πρέπει να προετοιμάσουν τον αγώνα τους, αλλιώς θα μας φάει το μαύρο σκοτάδι...

Αμέσως μετά τη δημιοσίευση του προγράμματος της ΕΟΤΠΙ, όπου μας χτύπησε όλους σαν κεραμίδα η πενιχρή παρουσία αγώνων στον Ελληνικό χώρο, ο πρόεδρος της ΕΟΤΠΙ, Γιώργος Γερόλυμπος, υπεύθυνος για την ανάπτυξη του αθλήματος, αφιέρωσε πολλές ώρες από τον δημιουργικό του χρόνο, ώστε να μπορέσει με κάθε μέσο να αποτρέψει την διεξαγωγή του Σχινιάθλου το επερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Και φυσικά δεν το έκανε αρκετά πριν τη διεξαγωγή του αγώνα ώστε να αφήσει περιθώρια αντίδρασης από τους διοργανωτές, αλλά κάνοντας κατάχρηση της θέσης του, λίγες μέρες πριν τον αγώνα πίεσε φορείς, σώματα ασφαλείας, τοπική αυτοδιοίκηση και ό,τι άλλο μπορούσε, ώστε να αποτρέψει τον αγώνα.

Σύντομα θα ανακοινώσουμε λεπτομέρειες. Ένα όμως είναι σίγουρο. ΟΛΟΙ οι αθλητές, με μία φωνή, αυτή τη φορά θα πρέπει να κινηθούμε οργανωμένα, προς όλες τις κατευθύνσεις, και να μάθει όλος ο κόσμος, και ιδίως η κυβέρνηση ποιοί άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ελλάδα. Ποιοί άνθρωποι αναλαμβάνουν την αθλητική παιδεία του παιδιού του Έλληνα πολίτη.

Το triathlon.gr και οι έλληνες τριαθλητές, είχαν δώσει μία περίοδο ανοχής στο Γερόλυμπτο και τη διοίκησή του να δείξει εάν όντως επιθυμεί την προαγωγή του αθλήματος, αρνούμενοι να ακούσουμε όσους μας έλεγαν ότι είναι ό,τι χειρότερο στον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα αυτά που μας έλεγαν επιβεβαιώθηκαν. Και ντραπτήκαμε για τους εαυτούς μας που βολέψαμε δια της σιωπής μας τον Γερόλυμπτο και την ομάδα του.

Από σήμερα η κατάσταση αλλάζει. Οι τριαθλητές θα πάρουν το τρίαθλο στα χέρια τους, και ο Γερόλυμπτος θα μάθει πως με διαγραφές αθλητών, σωματείων, διοργανωτών κλπ το μόνο που καταφέρνεις είναι να εκτεθείς.

Και υποσχόμαστε δημοσίως, πως ο Γερόλυμπτος αυτή τη φορά θα εκτεθεί τόσο πολύ δημοσίως, στα ΜΜΕ, στους κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες, στον αθλητικό χώρο, που θα έυχεται να μην είχε αναλάβει ποτέ τη διοίκηση του τριάθλου.

Παρακαλούμε τους αθλητές να ενημερώνονται τακτικά από το triathlon.gr για τις επόμενες κινήσεις, οι οποίες θα είναι δυναμικές και θα γίνουν σύντομα.

Η περίοδος χάριτος έληξε. Οι ανίκανοι να φύγουν.

Αλέξης Χριστοδούλου
triathlon.gr

Υ.Γ. Τώρα θα αρχίσουν οι διαγραφές σωματείων και αθλητών πάλι, γιατί ο Γερόλυμπτος είναι τόσο άσχετος με το άθλημα, που δεν ξέρει πόσο λίγο μας νοιάζουν τα επίσημα δελτία και συμμετοχές.

Σχόλια Αναγνωστών (Θα δημοσιευθεί εφόσον πληρεί τους

triathlon.gr (20 Ιαν 2010): Να σημειώσουμε ότι θέλουμε να μην καταθέτετε σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά κλπ. Δεν υπάρχει λόγος, αφού η πραγματικότητα στο τρίαθλο είναι χειρότερη από οποιοδήποτε τέτοιο σχόλιο. Περιοριστήτε στην πραγματικότητα και τις απόψεις σας. Όχι ότι φοβόμαστε, απλα ο Γερόλυμπτος έχει αποδείξει ότι αφιερώνει το χρόνο του σε μηνύσεις, εξώδικα κλπ ενώ εμείς προτιμούμε να τον ξοδεύουμε στην προπόνηση. Και επίσης σαν ΑΘΛΗΤΕΣ θα εξαντλήσουμε όλα τα ΘΕΣΜΙΚΑ και ΝΟΜΙΜΑ μέσα που μας παρέχει η πολιτεία. Ο Γερόλυμπτος θα χαρεί να αρχίσουμε το παιχνίδι των υβρισμών και συκοφαντιών. Άλλα εμείς δεν είμαστε τέτοιοι, και καλούμε όλους τους αθλητές απλά να αναμένουν τις κατευθύνσεις για τις ομαδικές μας κινητοποιήσεις.

X590 (20 Ιαν 2010): Τι βρισιές να γράψω, ντρέπομαι για τους αθλητές που ξεκίνησαν με αγάπη ένα άθλημα στην Ελλάδα και είδαν την επίσημη ομοσπονδία να προδίδει τα όνειρα τους για δεύτερη φορά. Πάρτε το χαμπάρι κ. Γερόλυμπτε οι ομοσπονδίες και οι παράγοντες δεν είναι οι πρωταγωνιστές. Τα αθλήματα υπάρχουν διότι υπάρχουν οι αθλητές, όλοι οι άλλοι είναι σε δεύτερη μοίρα, χωρίς αθλητές δεν γίνονται αγώνες. Όποιος δεν αγαπάει το άθλημα να κάτσει σπίτι του και να μην προσπαθεί να καταστρέψει αυτούς που το αγαπάνε πραγματικά. Γνώρισα το Τρίαθλο χάρη στα παιδιά που οργανώνουν το Σχίνιαθλο, το αγάπησα και αύριο θα τρέξω στον αγώνα κι εγώ και ο γιός μου. Είτε σας αρέσει είτε όχι!

polyenios (20 Jan 2010):

Μία ομοσπονδία που έχει απλήρωτους τους προπονητές της, αλλά ο πρόεδρός της έχει γραφειά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μία ομοσπονδία με λίγες δεκάδες ενεργούς αθλητές. Μία ομοσπονδία με αμαρτωλό παρελθόν. Μία ομοσπονδία χωρίς διαδικασίες και με μόνους αγώνες αυτούς που της αρκούν να δικαιολογεί την ύπαρξή της. Μία ομοσπονδία που χρησιμοποιεί τους ελάχιστους - όπως η ίδια λέει - πόρους της να κυνηγάει σε δικαστήρια και με γραφειοκρατικούς τρόπους όποιον νοιάζεται για το τρίαθλο.

Αυτή είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου. Και ο αρχηγός της είναι ο κύριο Γερόλυμπος.

Αυτή η ομοσπονδία και αυτός ο άνθρωπος που διαχειρίζεται δεκαετίες τώρα τα αθλητικά κονδύλια και θέσεις, κατάφερε να οργανώσει ένα όμορφο σχέδιο της τελευταίας στιγμής και να αποτρέψει το Σχίνιαθλο με τους 260 αθλητές - δηλωμένους. Το Σχίνιαθλο που έχει "συστήσει" στο τρίαθλο πάνω από 800 αθλητές μέσα σε 3 χρόνια. Ενεργούς ερασιτέχνες αθλητές και όχι "εικονικές πραγματικότητες". Ενώ ήξερε από αρχές Δεκεμβρίου το πρόγραμμα αγώνων και κάθε λεπτομέρεια της διοργάνωσης, ύπουλα αποφάσισε να χτυπήσει την τελευταία στιγμή γνωρίζοντας ότι έτσι θα πετύχει την ακύρωση του αγώνα αφού δεν υπήρχε χρόνος για συζήτηση. Ποτέ δεν επικοινώνησε μαζί μας προφορικά (όπως συνηθίζει) ή γραπτά.

Το Σχίνιαθλο έζησε και αναπτύχθηκε χάρη στον κόπτο και το μεράκι δύο ανθρώπων. Άλλα και χάρη στην συνεισφορά και αποδοχή 100άδων ερασιτεχνών αθλητών - καθημερινών ανθρώπων. Αυτό λοιπόν είναι το "ευχαριστώ" και η κατάληξη που επέλεξε για τον αγώνα μας η ομοσπονδία. Το Σχίνιαθλο διοργανώνεται με ασφάλεια και προσοχή σε κάθε του λεπτομέρεια. Διοργανώνεται πληρώνοντας τους φόρους που του αναλογούν (σε πείσμα της Ελληνικής πραγματικότητας). Διοργανώνεται με διαφάνεια οικονομικών πόρων και χωρίς οικονομικό όφελος για κανέναν. Η Ομοσπονδία Τριάθλου όπως και τόσες άλλες ομοσπονδίες, λυμαίνονται τα χρήματα των φορολογουμένων με προϋπολογισμούς εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ. Και λογαριασμό δεν δίνουν. Και προσφέρουν μηδενικό έργο. Μόνο "μαύρες τρύπες" καταγράφουν και "περαστικούς" διαχειριστές.

Αυτή είναι η Ελλάδα. Που είσαι Μακρυγιάννη να δεις τον τόπο σου.

STAM (20 Jan 2010): ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ! ΕΥΤΥΧΩΣ ΑΠΟ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΙΛΟΤΙΜΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ,ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑΘΛΟΥ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ!Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2010 ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΑ "ΦΤΩΧΟ"

daleviza (20 Jan 2010): Φίλε Αλεξή...μηπως λέω μηπως εσείς οι τριαθλητες με δελτίο δεν πρεπει απλά να κατεβετε σε κανεναν απο τους "επισημους" αγωνες της ομοσπονδιας...ετσι για αρχη. Ποιο το νοημα να τρεχετε μεταξυ σας (10-20) ατομα? Βρισκεις καπποιο λογο για αυτο? Νομιζω οτι το καλυτερο που μπορειτε να κανετε μιας και εγω ειμαι ερασιτεχνης τριαθλητης...κοινως χομπιστας ειναι να παραδωσετε τα δελτια σας και ας κανουν αγωνες μονοι τους. Δεν θα ηταν πτολι ωραια να πανε στην Γαλλια και να τρεξουν οι προεδροι και οι γραμματεις της EOTPI μονοι τους? Η δεν θα ηταν τελεια στο Πλαν/νιο πρωταθλημα διαθλου να μην κατεβει κανεις? Μηπως τους εχετε καλομαθει τους κυριους. Ειλικρινα δεν ξερω τι ακριβως συμβαινει σε αυτη τη χωρα αλλα κατι πρεπει να γινει. Μην παρεις κατι προσωπικα...αλλωστε δεν ξερω καν αν εχεις δελτιο Ζαθλου.....αυτο που ξερω σιγουρα ειναι οτι εχουμε συναντηθει...γνωριζομαστε φατσικα...και ξερεις απο που?...απο τον σχινια και το σχινιαθλο...και οχι απο καπποιο παναλληνο πρωταθλημα τριαθλου της EOTPI....Το ξαναλέω απο το ΣΧΙΝΙΑΘΛΟ!!!!!!

Λεωνιδα Marie σας ευχαριστω για οτι εχετε κανει ανεξαρτητως τι θα κανετε απο εδω και περα!!!!

Φιλικα Διονυσης Αλεβιζακης

conrap (20 Iav 2010): Αλέξη μπράβο για τη στάση σου και την πρωτοβουλία σου να οργανώσεις την "αντεπίθεση" μέσω του triathlon.gr! Συμφωνώ πως υβριστικά σχόλια πρέπει να αποφευχθούν παρόλο που προσωπικά με μεγάλη δυσκολία συγκρατώ την οργή μου και τον "κακό" μου εαυτό που τόσο πολύ θα ήθελε να εκφραστεί υβριστικά, ακόμα και βίαια!

Συγκροτημένες κινήσεις μέσω διαδικτίου για να μπορέσουμε να σώσουμε το τρίαθλο στην Ελλάδα, είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν...

Αλέξης Χριστοδούλου (20 Iav 2010): Διονύση συμφωνούμε απόλυτα, ότι σκέφτεσαι είναι στο μυαλό μας, και ακόμα περισσότερα. Πολύ σύντομα κοντά σας με λεπτομέρειες.

Αθανάσιος Βαμβακάς (20 Iav 2010): Καλά τι περιμένατε, να μην κάνουν τίποτα οι καρεκλοκένταυροι.

Εγώ έμαθα το τρίαθλο χάρην στην Marie και τον Λεωνίδα και δεν έχω χάσει ούτε έναν αγώνα.

Το Σάββατο θα είμαστε εκεί βρέξει χιονίσει....

Τώρα που αγόρασα και το δικό μου ποδήλατο, δεν με σταματάει ούτε με λαβή καράτε!

Θανάσης Βαμβακάς

drfan (20 Iav 2010): Γιατί δεν κανουμε και μια ανεξαρτητη ομοσπονδια και ανεξαρτητο πρωταθλημα? Αφου παντα θα υπαρχουν βολεμενοι και ασχετοι σε καιριες θεσεις ας τους αγνοησουμε και ας κανουε κατι καινουριο και πρωτοποριακο στην Ελλαδα επιτελους. Ελεος με τα πεταμενα λεφτα σ εομοσπονδιες απλα για να τρωνε καποιοι τυποι που αλλιως θα ηταν βοσκοι σε μαντρι η θα κοιμονταν σε κανα πταγκακι στο πεδιο του Αρεως!!!

STAM (20 Iav 2010): ΤΕΛΙΚΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙΑΘΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΣΑΒ/ΚΟΥ; ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!

natgian (20 Iav 2010): Τι κρίμα για μας που θέλαμε να συμμετάσχουμε στο Σχίνιαθλο για την απλή χαρά του αθλητισμού, τι κρίμα για την Μαρί και τον Λεωνίδα που έχουν δώσει την ψυχή τους για τους ωραίους αυτούς αγώνες, τι κρίμα που για άλλη μια φορά ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό. Πως να πάει μπροστά ο μαζικός αθλητισμός σε αυτόν τον τόπο με τόσο πόλεμο που του γίνεται. Πως να γίνει κάτι καλό σε αυτή τη χώρα αν δεν έχει κερδίσει απ' αυτό όποιος ελέγχει τα νήματα. Απογοητευτική εξέλιξη. Κρίμα. Να δώσει εξηγήσεις όποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Λάμπρος Ρόρρης (20 Iav 2010): Δεν είμαι αθλητής σωματείου, και ούτε θα τολμούσα ονομάσω τον εαυτό μου τριαθλητή. Άλλα είμαι ερασιτέχνης ποδηλάτης και με τους κόπους και τις προσπάθειες τριών άλλων ερασιτεχνών της Marie του Λεωνίδα και του Κωστή του Σαπουνάκη έτρεξα αυτό το φθινόπωρο τους πρώτους μου αγώνες τριάθλου (http://lambros-rorris.blogspot.com/2009/09/blog-post_5756.html). Το τρίαθλο είναι ένα πανέμορφο άθλημα που με συνεπήρε αμέσως. Ταιριάζει δε απόλυτα στην ελληνική φύση και κλιματικές συνθήκες. Δυστυχώς η οργανωμένη πολιτεία μέσω της ομοσπονδίας δεν μου δίνει καμία ευκαιρία να αγωνιστώ σε αγώνες αυτού του αθλήματος. Δυστυχώς το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και για τους αθλητές των σωματείων.

Τη τεράστια αυτή έλλειψη κάλυπταν τα τελευταία χρόνια οι εν' λόγω ερασιτέχνες. Τη Marie και τον Λεωνίδα δεν τους γνωρίζω προσωπικά. Άλλα η συμμετοχή, και η εμπειρία μου από τον αγώνα που διοργάνωσαν αρκούν για να σχηματίσω την καλύτερη γνώμη γι αυτούς. Για να είμαι ειλικρινής ντρέπομαι για τον εαυτό μου όταν έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους σαν και αυτούς που δεν λυπούνται τον χρόνο τους και τον κόπο τους για να προσφέρουν στο σύνολο και τους συναθλητές τους. Για να δώσουν την ευκαιρία και σε άλλους να έρθουν σε επαφή με το άθλημα που αγαπούν και που έχει τόσο μεγάλη άνθηση στο εξωτερικό.

Με λύπη μου μαθαίνω σήμερα ότι η πολιτεία δια του καθ' ύλην αρμοδίου λειτουργού της αντί να βοηθάει όσο μπορεί τέτοιες πρωτοβουλίες ιδιωτών, κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να τις τορπίλισει. Σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία που κάποιοι αναλαμβάνουν να καλύψουν τις ανεπάρκειες του κράτους χωρίς να ζητήσουν ένα ευρώ, το κράτος σπαταλάει πόρους και χρήμα για να τους εμποδίσει! Να τους εμποδίσει από τι; Από το να κάνουν δημοφιλές το άθλημα το οποίο υποτίθεται ότι αυτό οφείλει να πρωθήσει.

Ντρέπομαι που είμαι έλληνας. Εξοργίζομαι που είμαι αγρίως φορολογούμενος για να πληρώνονται οι χείριστοι να καταστρέφουν τις προσπάθειες των αρίστων.

Marie και Λεωνίδα σας ευχαριστώ για ότι προσφέρατε μέχρι τώρα, γιατί χωρίς τις προσπάθειες σας ποτέ δεν θα γνώριζα αυτό το όμορφο άθλημα. Σας ευχαριστώ ακόμα περισσότερο γιατί δώσατε την ευκαιρία ακόμα και στην κόρη μου που είναι μόλις 6 χρονών να το γνωρίσει. Ελπίζω να βρείτε το κουράγιο να συνεχίσετε.

Φιλικά

Λάμπρος Ρόρρης

nebet (20 Ιαν 2010): polla sugxarhthria sta atoma pou uposthrizan tn k gerolumpo .kseroun oloi se poious apeythunomai.otan fwnazame eimastan oi kakoi.a re tsirakia e tsirakia(me nyxia kai me dontia palevane na apodeiksoun to adunato) . bravo sto schiniathlon p kserei oti gia na ksekinhsei kati swsta ksekinaei apo th vash - erasitexnes.bravo tha eimaste oloi gia na to sthriksoume.

Νίκος Κατσίμπρας (20 Ιαν 2010): Δυστυχώς το περιστατικό αυτό είναι χαρακτηρηστικό της εκφυλισμένης κατάστασης της χώρας μας. Η στελέχωση θέσεων πάντα είχε κριτήρια άσχετα με τις απαιτήσεις της θέσης αυτής. Το κακό είναι γενικό. Ο κύριος αυτός μόλις απέδειξε ξανά το τραγικό σημείο που έχουμε φτάσει.

Αλλά όπως λένε κ οι παραπάνω φίλοι, ήρθε η ώρα ώστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να βάλουν κάθε καρτεγάρη στον παγκό του. Μπορεί για εμάς τους ερασιτέχνες η αντίδρασην είναι απλά ένα θέμα αρχής , αλλά για τους άμεσα εμπλεκόμενους είναι κάτι πολύ παραπάνω.

Τώρα είναι η ώρα μόνο για πράξεις. Κάθε απόστημα πρέπει να σπάσει.

Να φύγετε κύριε. Να πάτε αλλού. (Μακριά από εδώ).

harry (20 Ιαν 2010): ΠΑΡΑΚΑΛΩ ! ΑΣ ΧΑΛΑΡΩΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ!

Αν κάτι διακρίνει τον ερασιτέχνη Αθλητή από κάποιους άλλους είναι η αγάπη για το άθλημα,η σύμπνοια για τους φίλους του ,η αξιοπρέπεια .

Δεν καταλαβαίνω ποιός μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε τέτοιους σκοπούς. Ας μην πέφτουμε σε επίπεδα που δεν μας αρμόζουν. Άμα για κάθε ανεγκέφαλο νευριάζουμε και τσακωνόμαστε μάλλον παίζουμε το παιχνίδι του .

Φυσικά θα κάνουμε όλους τους αγώνες μας . Το χρωστάμε στον εαυτό μας , και κυρίως στους φίλους που δίνουν κομμάτι της ψυχής τους ,ενίστε και της τσέπης τους για να διασκεδάσουμε.

Φυσικά και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας σταματήσει . Η καλύτερη απάντηση είναι μια ανοικτή πρόσκληση σε τοπικούς και άλλους επίσημους να μας παρακολουθήσουν! (μάλλον χρειαζόμαστε PR)

bezas44 (20 Ιαν 2010): Κρίμα...ο ανίκανος κύριος Γερόλυμπος... έχει ξεφύγει... από κάθε όριο.... καιρός να πάει σπίτι του....

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας... η αποστολή της είναι η "Η ανάπτυξη του Τριάθλου, διάθλου και όλων των multi sport στην Ελλάδα"....

Μέχρι στιγμής το μόνο που κάνει είναι η συρρίκνωση του αθλήματος... έτσι ώστε να τρώει τα χρήματα της ομοσπονδίας χωρίς να ελέγχεται από κανέναν....

2 άνθρωποι... η Μαρί και ο Λεωνίδας με ένα προϋπολογισμό μικρότερο από το 1/10 του ετήσιου μισθού του κύριου Γερόλυμπου... κατάφεραν να φέρουν στο άθλημα παραπάνω από 800 αθλητές... με προδιαγραφές που θα ζήλευε κάθε οργάνωση του εξωτερικού με ηλεκτρονική χρονομέτρηση κλπ..... σε κάθε διοργάνωση συμμετέχουν πάνω από 200 αθλητές... και να έχουν ετήσιο πρόγραμμα αγώνων παραπάνω από όσες κατάφερε να κάνει ο κύριος σε ολόκληρη την θητεία του...

Και επειδή χαλάνε την πιάτσα... και ξεγυμνώνουν την ανικανότητα του,... αυτό που του έμεινε είναι να τους εξαφανίσει,....

ΝΤΡΟΠΗ.....

Μπράβο Αλέξη για την πρωτοβουλία σου να αναδείξεις το θέμα... και είμαι στην διάθεση σας να βοηθήσω σε οποιαδήποτε ενέργεια να καθαρίσουμε τον αθλητισμό από τα λαμόγια

Δημήτρης Μπεζάς..... ένας ερασιτέχνης τριαθλητής.... που ξεκίνησε χάρις το μεράκι των παιδιών.....

antonis.n (20 Jan 2010): Είμαι ένας ακόμα από αυτούς που γνώρισαν το Τρίαθλο μέσα από το Σχίνιαθλο. Αυτό που συμβαίνει είναι αδιανόητο αν και κάποιοι θα είπαν αναμενόμενο. Έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα σε τέτοιες τακτικές και αυτό είναι πολύ κακό. Αναρωτιέμαι εαν το μόνο κίνητρο είναι τα χρήματα. Σταμάτησα να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο για κάτι τέτοιους λόγους. Δεν θα κάνω το ίδιο και με το τρίαθλο.

sapounakis (20 Jan 2010): Φρίκη!

Και μόνο ο τρόπος που έγινε υποδηλώνει την κατάσταση της ομοσπονδίας τριάθλου στιγματισμένη από τον δόλο ή την στην καλύτερη περίπτωση την ανοργανωσιά. Το κάτω από την ζώνη χτύπημα είναι ανάρμοστο για μια αθλητική ομοσπονδία. Βέβαια το Σχοίνιαθλο, ιδιωτικό τρίαθλο θα παρουσίαζε άλλη μία διοργάνωση, που άνετα επισκιάζει σε όλους τους τομείς κάθε αντίστοιχη ομοσπονδιακή.

Θεωρητικά άγνωστα τα κίνητρα αφού δεν υπάρχει αντιπαλότητα και το Σχοίνιαθλο καλύπτει τα κραυγαλέα κενά που αφήνει η ομοσπονδία ως προς την προώθηση του αθλήματος, θέτοντας ερωτήσεις για το που διοχετεύονται οι επιχορηγήσεις και σε τι χρησιμεύουν τόσα άτομα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα.

Ιστοσελίδα που χωρίς ντροπή αναπτά το ετήσιο πρόγραμμα, το οποίο αγγίζει την φαρσοκωμωδία.

Εκφράζομαι έχοντας προσωπική πείρα ως διοργανωτής αγώνα περιπτέτειας στον Πόρο, όπου κάθε προσπάθεια συνεργασίας με την ομοσπονδία μου αποκάλυψε ένα φαιδρό επιτελείο. Επικαλούμενοι θέματα ασφάλειας ήταν πρόθυμοι να χορηγήσουν αδεία χωρίς να έχει ελέχθη καν η διαδρομή προκειμένου να καρπωθούν αθλητικά δελτία (που είναι η έμμεση απόδειξη της επιτυχημένης τους πτορείας...).

Δυστυχώς για αυτό, το Σχοίνιαθλο έχει το μειονέκτημα να είναι πολύ κάλο και από μακριά να κραυγάζει την ομοσπονδιακή αναποτελεσματικότητα στον τομέα του λαϊκού αθλητισμού, κάνοντας τις διοργανώσεις της να φαντάζουν σαν φτωχοί συγγενείς. Ακόμα χειρότερο αν αναλογιστεί κανείς τον αυτοχρηματοδοτούμενο και ερασιτεχνικό χαρακτήρα του.

Κρίμα που η αθλητική παιδεία στην χωρά μας είναι τόσο απούσα αλλιώς τέτοιες ενέργειες θα είχαν οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές προκειμένου να σωθεί ένα τόσο συμπαθές άθλημα.

Η κίνηση αυτή τελικά το μόνο που θα επιτύχει είναι ίσως να βλάψει το άθλημα και να αφήσει ορφανούς τόσους ενθουσιώδεις τριαθλητές που άρχιζαν να προσδοκούν κάτι καλύτερο.

Είναι κρίμα η πρόοδος να προσπαθεί να επιτευχτεί όχι με προσωπική βελτίωση αλλά με την υποβάθμιση του μέτρου σύγκρισης ή ακόμα χειρότερα με εξαφάνιση του...

Χαίρομαι που πάντα αντιστάθηκα να εκδώσω τρισάθλιο δελτίο!

K. Σαπουνάκης

Μπρεβετόσκυλο (21 Jan 2010): Κρίμα. Μια καλή προσπαθεία και... παει.

Κι αν βαρεθουν αυτοί οι ανθρωποί, τι θα γίνει το τριαθλον στην Ελλαδα;

k650 (21 Jan 2010): Δεν τολμώ να με αποκαλέσω αθλητή και πόσο μάλλον τριαθλητή.

Μέσα από το Σχοίνιαθλο όμως έμαθα και εγώ το τρίαθλο και μου δόθηκε η ευκαιρία να πάρω μέρος σε έναν αγώνα απλά και μόνο για να τερματίσω...να δω αν αντέχω...έτσι απλά.

Θα ήθελα πολύ να μάθω τους λόγους για τους οποίους η διοργάνωση αυτή αντιμετωπίζετε με αυτόν τον τρόπο;

Ντροπή σας...

Καθίστε στις καρέκλες σας λοιπόν...εγώ θα πάω το ΣΚ να κάνω κολύμβηση, ποδήλατο και τρέξιμο!

K.Λαζαρίδης

margarita (21 Jan 2010): Πρέπει να γίνει το Σχίνιαθλο, σε πείσμα των λαμόγιων της ΕΟΤΡΙ. Και να συνεχίσει να γίνεται γιατί έχει κόσμο που αθλείται και περιμένει πώς και πώς τους αγώνες.

Η πλειονότητα των αθλητών δε, είναι ερασιτέχνες που ξεκίνησαν από το Σχίνια.

Πρέπει οι επίσημοι 3-αθλητές να τους τρίξετε τα δόντια, όπως είπε κάποιος, παραδώστε τα δελτία και αφήστε τους να κλείνουν δρόμους και να οργανώνουν αγώνες χωρίς καμία συμμετοχή.

zoups (21 Jan 2010): Οπα!! Διαβάζω στο «BHMA»

<http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=310471&dt=20/01/2010>

...

E) Αθλήματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με αθλητική αναγνώριση

(...) 46. Τάε κβον ντο (μη αναγνωρισμένη ομοσπονδία), 47. Τρίαθλο, 48. Χόκεϊ επί χόρτου.

Τα αθλήματα αυτά πρέπει να στηριχθούν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Το κράτος θα τους παρέχει μόνο τις εγκαταστάσεις για τη διενέργεια πρωταθλημάτων ή άλλων επιλεγμένων δράσεων.

.....

Μήπως κόβουν τις επιχορηγήσεις του Γερόλυμπου και έχει τρελαθεί??

Όπως και να έχει το θέμα, μέσα από το σχίνιαθλο γνώρισα ένα σωρό ανθρώπους, είδα ότι... «μπορώ και εγώ να το κάνω», βίωσα ευχάριστες εμπειρίες, πόνεσα όταν δεν ήμουν καλά προετοιμασμένος, δάκρυσα όταν τελείωσα τον «ψυχοβγάλτη». Κρίμα που μια τέτοια πρωτοβουλία κινδυνεύει να χαθεί...

Γιάννης Σούπος

Vagman (21 Jan 2010): Είναι ντροπή της "ομοσπονδίας" και του "προέδρου" της να σαμποτάρουν διοργανώσεις που φέρνουν τους πολίτες αυτής της χώρας πιο κοντά στον αθλητισμό και στο τρίαθλο.

Οτι και να γράψει κανείς είναι περιττό, διότι όλες τους οι ενέργειες είναι κόντρα στην κοινή λογική όλων μας.

Μόνο στη σάπια ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα ρεζιλίκια.

Προτείνω στους διοργανωτές υπομονή και επιμονή (όσο αντέχουν ψυχολογικά και οικονομικά), και να σκεφτούν ότι έχουν πίσω τους τόσους και τόσους αθλητές που τους υποστηρίζουν.

d. iordanidou (21 Jan 2010): marie kai leonida

einai poli thlivero auto pou sumbainei.

exete valei prosopiko meraki, agapi, xrono alla kai xrima gia na ftasei polus kosmos apo to elliniko athloumeno koino na dokimasei to triathlo (to sxoiniathlo itan ena skalopati gia pollous apo emas na mpoume sto xoro) kai na to agapisei.

na thimaste oti mesa apo katι tetoies duskoles stigmes prokuptoun allages pou polles fores odigoun na ginoun kalutera ta pragmata.eimai sigouri oti tha dikaiothete.

na thimaste oti xarisate polla xamogela se atoma pou exoun parei meros se agones sas kai sigoura exete tin upostiriksi tous gia na kataferete ta panta..

X623 (21 Jan 2010): Πραγματικά αθλια η κατασταση,ειναι λυπηρο να βλεπεις λιγους ανθρωπους να προσπαθουν να βελτιωσουν-μαλλον να ξεκινησουν απο

το μηδεν ουσιαστικα-το αθλημα στην Ελλαδα και να πεφτουν πανω τους τα ορνια...

tin (21 Jan 2010): Ελληνική παράνοια!

Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει με στοιχεία αν και πότε είναι παράνομο σ'αυτήν την χώρα να διοργανώνονται αγώνες για ερασιτέχνες αθλητές?

"χομπίστες"? και αν θέλει ένας επαγγλεματίας να πάρει μέρος? τότε τι γίνεται?

Θα κρυβόμαστε για να αθληθούμε?

Macos (21 Jan 2010): Ολοι οι αθλητες, εχουμε στο μυαλο μας οτι η οργανωση και η αναπτυξη εχει στο κεντρο της τον ίδιο τον αθλητη και το αθλημα του. Ολοι να προσπαθησουμε και οι καλυτεροι ας βαλουν το εθνοσημο και να κανουν "σπουδαιοτερες" προσπαθειες. Αν αυτο εχει απο πισω χρηματα - επιχορηγησεις και δεν ξερω τι αλλο, δεν πρεπει να αφορα αυτον που αγωνιζεται, οπως δεν πρεπει να το απασχολει τον "πρωταθλητη" πως θα εξασφαλισει τα προς το ζην. Εγω που ειμαι αθλητης ομως, αν καποιος θελει να με εμποδισει να κανω αυτο που αγαπτα και μοχθω για να το κανω καλα, με τις δυνατοτητες που εχω, οφειλω να πω οτι αυτο ειναι τουλαχιστον υποπτο. Αν φερουν σαν δικαιολογια ασφαλεια και αλλες αηδιες να παει ο "ανησυχων" για την ασφαλεια μου να μπαλωσει καμια λακουβα και να ξηλωσει τα σαμαρια στις καλες γειτονιες για αρχη. Αδιαφορω για την μιζερια τους, με αφορα το δικαιο. Αν θελει να με σταματησει πρεπει να με πεισει οτι αυτο που κανω ειναι ματαιο, πραγμα αδυνατο, γιατι δεν το κανω για κανενα αλλο παρα για μενα και για να βρισκομαι με φιλους και συναθλητες σε χωρους που εμεις τα "λεμε" ετσι οπως μας αρεσει. Περαστικα σας στους ασθενεις, οι υγιεις εχουμε κλεισμενο ραντεβου το ΣΚ.

ΥΓ. Λετε να κινδυνευει και ο μαραθωνιος του "Ολυμπου" ? :)

X626 (21 Jan 2010): Χτεσινή δημοσίευση από την εφημερίδα Βήμα: <http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=310471&dt=20/01/2010>. Υπάρχει πρόταση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Πάνου Μπιτσαδή να ενταχτει το Τριάθλο στα αθλήματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με αθλητική αναγνώριση, δηλαδή στα αθλήματα που δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος. Άρα ο κ. Γερόλυμπος έχει συμφέρον να καταργηθεί το Σχίνιαθλο και κάθε άλλος ιδιωτικός αγώνας για να συνεχίσει να λαμβάνει η ΕΟΤΡΙ την κρατική επιχορήγηση, αδιαφορώντας αν μαζί με τους ιδιωτικούς αγώνες καταστραφεί και το ίδιο το άθλημα του Τριάθλου. Η δράση του είναι παρασκηνιακή, με τηλεφωνήματα και όχι με επίσημες επιστολές ή φαξ προς τις αρμόδιες αρχές έτσι ώστε να μην υπάρχουν αποδείξεις εις βάρος του σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.

Προσωπικά ως ερασιτέχνης αθλητής με δελτίο Τριάθλου είμαι κατά της κρατικής επιχορήγησης σε μια Ομοσπονδία που παράγει μηδενικό έργο. Θα επιθυμούσα να υπάρχει απευθείας χορηγία μόνο προς αθλητές και τους προπονητές τους που αποδεδειγμένα κάνουν πρωταθλητισμό και συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια πρωταθλήματα. Έτσι θα εκλείψουν φαινόμενα όπως σύλλογοι-φαντάσματα και αθλητές-μαϊμού που υπάρχουν μόνο και μόνο για να βολεύονται οι ημέτεροι. Αρνούμαι να συμμετέχω σε αγώνες Τριάθλου της ΕΟΤΡΙ όσο υπάρχουν στην διοίκηση της άνθρωποι που αποδεδειγμένα δεν ενδιαφέρονται για την πρόοδο του αθλήματος και είμαι μαζί σας στην πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το triathlon.gr για να ξεκαθαρίσει επιτέλους ο αθλητικός χώρος.

Γιώργος Γιαννίμπας

george-s (21 Jan 2010): και εγώ μέσα στην κίνηση εκκαθάρισης των τρωκτικών.

Οχι στον παραγοντικό χουλιγκανισμό.

X628 (21 Jan 2010): Ευτυχώς που υπάρχουν πολλοί ανάμεσα μας (και αθλητές με δελτίο) που έχουν το θάρρος να καταθέσουν επώνυμα τη κατακραυγή τους για αυτά τα αίσχη.

Λεωνίδα, Marie είμαστε (η συντριπτική πλειοψηφία) μαζί σας.

Τσερκεζόπουλος Σταμάτης

neoklis-SAFANS (21 Jan 2010): Ο Σύλλογος Αθλουμένων Φίλων Άλσους Νέας Σμύρνης (Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.), ένας από τους πιο δυναμικούς συλλόγους δρομέων της Ελλάδος, και ο μοναδικός απ' αυτούς, που δημιούργησε τριαθλητικό τμήμα, υποστηρίζοντας την προσπάθεια του ερασιτέχνη αθλούμενου, υπενθυμίζει

σε όλους τους φορείς που εναντιώνονται στο Event της Κυριακής 24/01/10 ότι ένα άθλημα γίνεται δημοφιλές από

- 1) το πλήθος των event
- 2) την προβολή τους
- 3) την προσωπικότητα των διοργανωτών

Σαμποτάροντας ένα event δείχνεις ότι δεν επιθυμείς την δημοφιλία του

Το τρίαθλο στην Ελλάδα είναι ακόμα στα σπάργανα. Η ανάπτυξη του ξεκινάει από τον ερασιτεχνικό χώρο. Αφήστε να το γνωρίσουμε...

Προτείνει

Αντί να σαμποτάρετε, εξασφαλίστε

- 1) την ασφάλεια και
- 2) την μαζικότερη προσέλευση των αθλουμένων στο event.

Αν δεν μπορείτε να ενστερνισθείτε το πάθος και το μεράκι δύο ανθρώπων, απλώς παρακολουθήστε την προσπάθειά τους, με υπομονή και χωρίς ανασφάλειες.

Ωφελημένοι θα είστε όλοι εσείς που διοικείτε. Θυμηθείτε ότι στη Ελλάδα άλλος αγωνίζεται (αθλούμενοι) άλλος αναγνωρίζεται (επίσημοι φορείς)

Νεοκλής Τσούνης

Πρόεδρος Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.

X630 (21 Jan 2010): Είναι αποκαρδιωτικό να γίνονται τέτοιες ενέργειες ενάντια στο μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή και πιο άρτια οργανωμένο multisport event στην Ελλάδα. Ευτυχώς το «κίνημα» των εραστών του Τριάθλου είναι πλέον αρκετά μεγάλο και το μέλλον προβλέπεται αισιόδοξο.

Π. Στεργιανός

nkperc (21 Jan 2010): Όσο θα υπάρχουν «επαγγελματίες» παράγοντες, γιατί περί αυτού πρόκειται (βλέπτε Γερόλυμπο), η κατάσταση θα παραμένει ίδια. Επιτέλους αυτό το είδος πρέπει να εξαλειφτεί.

Σίγουρα μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας BHMA, πολλοί είναι αυτοί που χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Μέσα στην ανασφάλεια τους προσπαθούν με νύχια και με δόντια να περισώσουν ότι μπορούν με κινήσεις που δεν αρμόζουν σε ανθρώπινο ον..

Νίκος Καρατζάς

KDK (21 Jan 2010): Ντροπή για τον άνανδρο τρόπο που η επίσημη αρχή προσπαθεί να ματαιώσει τον πιο μαζικό αγώνα τριάθλου στην Ελλάδα. Έναν αγώνα που έπεισε δεκάδες να ασχοληθούν με το άθλημα, ακόμα και εμένα που όσοι ακούνε ότι έκανα ένα τρίαθλο δεν πιστεύουν στα αυτιά τους. Η Μαρί και ο Λεωνίδας με εμπνεύσανε, η διοργάνωσή τους που ήταν τόσο φιλική και τόσο όμορφα οργανωμένη....κανένας άλλος αρμόδιος. Σαν και εμένα υπάρχουν πολλοί και ακόμα πιο πολλοί που κάθονται στον καναπέ τους και θα σηκωθούν με την πρώτη ευκαιρία, ΑΝ συνεχίσει να υπάρχει το Σχινιάθλο.

Είναι κρίμα να πεθάνει αυτή η πρωτοβουλία, η οποία επικροτείτε από δεκάδες ανθρώπων και από ότι βλέπω στο αρθρό των ΝΕΩΝ είναι αυτό που θέλει η πολιτεία !!

Υπομονή και όλα θα πάνε καλά ΦΤΑΝΕΙ όλοι μας να ενεργοποιηθούμε και να δράσουμε για το κοινό καλό. Οι καρεκλοκενταυροί ποντάρουν στην αδράνεια

μας - μην τους επιβεβαιώσουμε.

Κώστας Κωνσταντίνου

Frenchy (21 Jan 2010): Thanks to all for your comments,

More news to be posted soon - it looks like our despair and frustration has been heard...

And common sense is, this time, winning over bad-practice, which are of another age...

We will post more in a little while, keep your ears open... good news will soon fill them !

Thanks for your demonstration of support, for the love of the sport,

Frenchy...

marykanaki (21 Jan 2010): Κάτι μου λέει ότι το Schiniathlon που όλοι ζήσαμε και αγαπήσαμε ΤΩΡΑ είναι που θα βγει ακόμη μεγαλύτερος νικητής...!

Κυριάκος Κυριακός (21 Jan 2010): Τα δύο παιδιά ο Λεωνίδας και η Marie κατάφεραν να ξεκουνήσουν από τους καναπέδες πάρα πολλούς. Αυτό ίσως πείραξε κάποιους που στους δικούς αγώνες είναι τρεις και ο Χατζηπετρής ενω στις δικές μας προπονήσεις....είμαστε πολοί. (φυσικά δεν φταίνε οι αθλητές γι'αυτο)

Πάρτε το χαμπάρι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

KostasPVol (22 Jan 2010): Τα συγχαρητήρια και από μένα στη διοργάνωση του Σχίνιαθλου που με απλές κινήσεις και πολύ μεράκι κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να κάνει δημοφιλές ένα όχι και τόσο γνωστό άθλημα. Αν περιμέναμε απ'την ομοσπονδία του αθλήματος τέτοιες κινήσεις, θα περνούσαν δύο αιώνες κι ακόμη θα είμασταν στο περίμενε. Προτίμησαν άλλου είδους κινήσεις, πετυχαίνοντας την απόλυτη αυτογελοιοποίηση. Ευτυχώς το θέατρο του παραλόγου έμεινε εκεί, και οι άλλοι φορείς τους το ξέκοψαν. Βέβαια αν αληθεύει ότι κάποιος δήμαρχος απέσυρε τη βοήθειά του, τι να πω, κρίμα τα ταξίδια του στα Πεκίνα.

Dimitris Pappas (22 Jan 2010): To mono kako poy telika ego vlepo einai oti kalo einai opoios exei programmatisei kammia anavasi sto voyno ton 12 theon kalytera na thn anavalei, gaiti me ayta poy ginontai tha trizei kai min ginou tipota katolistheiseis (eneka ths synonymias me ton arximaestro...)

Phantom Tri (22 Jan 2010): Αθλητές πάρτε το τρίαθλο στα χέρια σας. Βοηθήστε όσο μπορείτε.

Εμείς κάναμε μια αρχή: <http://www.triathlon-greece.net>

panagiotis tokos (22 Jan 2010): ILIKRINA DEN EKATSA NA DIAVASO TA MINIMATA SAS.....GIATI XERO OTI SIMFONOUME OLOI.....SIMFONOUME ME AUTA POU LEGAME KAPOTE, FONAZAME K DIOXTHIKAME (Ο KATHENAS ME TO TROPΟ TOU). EMEIS! K OTAN LEO EMEIS ENOO TO KALO TEAM POU IPIRXE K TORA DEN IPARXEI OUTE ENAS!OTAN TA LEGAME K GARIZAME TO PEZAN OLOI K KALA FILOI ME TO GERO K OTI K KALA THA PAEI MPROSTA TO ATHLIMA.....ALLA EMEIS EIXAME ROTISEI GIA TO SISTIMA POU EIXE AKOLOUTHISEI STIN OMOSPONDIA KARATE K GNORIZAME XANA LEO EMEIS! K KANO AUTO TO DIAJORISMO OSO K NA STENAXOREI KAPIOUS TRIATHLITES GIATI OLOI ITAN ENANTION MAS KAPOTE.....TESPA TORA AFOU EXOUME STAMATISEI K APOLAMBANOUME TON "ATHLITISMO K OXI TON ATHLIO PROTATHLITISMO POU EFTAXE O GERO.....TORA MPOROUME NA SAS POUIME "FATE TON STI MAPA GIATI OTAN TA LEGAME DEN AKOUGATEANTE GEIA TORA (k alexi mi to sbiseis to minima de xriazete, merikes foires prepei na ftasoume sta skata gia na bgei kati kalo, asto na problamatistoun kapiοι)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (23 Jan 2010): ΕΙΜΑΙ ΠΑΛΙΟΣ ΤΡΙΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΖΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ GREGORY(ΞΕΡΕΙ ΑΥΤΟΣ) ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟ ΤΡΙΑΘΛΟ, ΕΓΩ ΕΝΑ ΞΕΡΩ ΠΑΙΔΙΑ...ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΟΣΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΨΟΥΝ, ΟΣΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ, ΟΣΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΡΙΑΘΛΟ...ΕΓΩ ΤΟ ΤΡΙΑΘΛΟ ΤΟ ΕΧΩ ΣΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ, ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΨΕΙ...ΕΚΕΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ...ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΛΗΜΕΡΙΑ...ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...ΓΙΑΥΤΟ ΤΡΙΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΘΛΗΤΡΙΕΣ...ΜΑΧΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΡΙΕΣ ΜΗΝ ΜΑΣΑΤΕ ΟΥΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΆΛΛΑ ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΚΑΘΕ ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΕΙΤΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΤΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ, ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ...ΕΔΩ ΛΥΓΙΖΟΥΜΕ ΑΤΣΑΛΙΑ, ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΛΥΓΙΣΟΥΜΕ? ΓΕΡΑ ΩΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ!!!!

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο



Αποστολή

Copyright © 2003-2010 Triathlon.gr - Τα πάντα για το τρίαθλο, από την CUBIX
Επικοινωνία: info@triathlon.gr



Triathlon.gr - TrackandField.gr - CyclingNews.gr - RunningNews.gr - Aquaticsnews.com - CoachingServices - Base Camp - izzy race

XHTML 1.0

CSS2