

Αγαπητή Σύνταξη,

Είμαι ένας μαθητής Γ' Γυμνασίου και ασχολούμαι με το SHOTOKAN KARATE 5 χρόνια. Ετοιμάζομαι να δώσω εξετάσεις για μαύρη ζώνη 1^ο DAN τον Μάιο στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε – ΕΛΟΚ. Μου είπαν όταν ρώτησα ότι για να έχω δικαίωμα να δώσω εξετάσεις ότι πρέπει να πάρω πρώτα τη μαύρη ζώνη από το SHOTOKAN. Ρώτησα, πώς; Μου είπαν στην Ομοσπονδία (που έμαθα μετά ότι είναι ιδιωτική και δεν έχει αναγνώριση από το Κράτος) των «δασκάλων» Μπίκα, Κραβαρίτη και Otake. Σκέφτηκα λοιπόν δύο πράγματα:

Μήπως αυτοί που θέλουν να ονομάζονται και «δάσκαλοι» εκμεταλλεύονται χρηματικά τη Κρατική Ομοσπονδία; Δεύτερον θέλουν να σε βάλουν να πληρώνεις δύο φορές. Τη πρώτη τα λεφτά πάνε στη τσέπη των τριών, τη δεύτερη στης Ομοσπονδίας.

Γιατί να χρειάζονται μεσίτες που παίρνουν μίζα αλλιώς δε σε αφήνουν να δώσει στην ΕΛΟΚ.

Ο πατέρας μου είναι ένας φτωχός εργάτης, και εγώ το Καράτε το αγαπάω αλλά δεν έχει λεφτά, ούτε θέλει, ούτε θεωρεί δίκαιο μου είτε να τους πληρώσει δύο φορές για μία ζώνη.

Σκέφτηκα να πάω να δώσω έτσι χωρίς να δώσω πρώτα στο SHOTOKAN, ο δάσκαλός μου, μου είπε ότι θα με κόψουν διότι και στις εξετάσεις που κάνει η ΕΛΟΚ είναι οι ίδιοι εξεταστές.

Σκέφτηκα ότι το στήσανε καλά το μαγαζί για να μας τα παίρνουν δύο φορές.

Σκέφτηκα μήπως και ο δάσκαλός μου παίρνει μίζα που μας σπρώχνει να δώσουμε πρώτα στο SHOTOKAN.

Ρωτάω είναι δίκαιο αυτό το πράγμα; Είναι νόμιμο; Γιατί να πληρώνω δύο φορές τους ίδιους και να με κρίνουν δύο φορές οι ίδιοι εξεταστές; Μία φορά δεν φτάνει να καταλάβεις ότι κάποιος αξίζει ή όχι τη μαύρη ζώνη;

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Παπαδημητρόπουλος και ο κ. Γερόλυμπος (που κάτι είναι στη Παγκόσμια Ομοσπονδία) τι λένε γι' αυτό το θέμα στους εξεταστές Otake, Μπίκα, Κραβαρίτη;

Είναι νόμιμο να είναι οι ίδιοι εξεταστές και να εξετάζουν για ιδιωτικό και για κρατικό δίπλωμα.

Ρώτησα και μου απάντησαν ότι υπάρχουν Παγκόσμιες Ομοσπονδίες του SHOTOKAN που δίνουν πτυχία στους μαθητές τους αναγνωρισμένα από το εξωτερικό (π.χ. μου είπαν μια μεγάλη Ομοσπονδία λέγεται JKA).

Τότε σκέφτηκα ότι μήπως το δίπλωμα που μας δίνουν είναι της JKA τότε αξίζει τον κόπο διότι είναι αναγνωρισμένο σ' όλο τον κόσμο. Ρώτησα πάλι «είναι το δίπλωμα αυτό JKA» μου απάντησαν ότι «όχι είναι εδώ ένα ελληνικό χαρτί δικό τους».

Μα τότε γιατί να δώσω δύο φορές και να πληρώσω δύο φορές;

Τι να κάνω και άλλοι συναθλητές μου έχουνε το ίδιο πρόβλημα. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε το Καράτε. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε με τους ίδιους δασκάλους που άλλα μας λένε και άλλα κάνουν και βλέπουν μόνο τη τσέπη τους. Όλο για την ηθική και τον σεβασμό μας μιλάνε μα αν αυτοί δεν σέβονται τους εαυτούς τους και κλέβουν μ' αυτόν τον πρόστυχο τρόπο τους μαθητές τους και το Κράτος τότε πώς θα τους σεβαστούμε;

Σας ευχαριστώ και ελπίζω να δημοσιεύσετε το γράμμα μου ολόκληρο χωρίς να κόψετε κάτι. Μόνο αν μπορείτε να το σχολιάσετε.