

Τηλε-κανίβαλοι, κάτω τα χέρια από τους πρωταθλητές μας!



Θέμος
Αναστασιάδης

Δεν μ' ενδιαφέρουν ούτε οι άσχετοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει πρωταθλητισμός χωρίς ντόπινγκ, ούτε οι «εμβρόντητοι» που τάχα μου δεν υποψιάστηκαν ποτέ πως κάποιοι εθνικοί μας θρίαμβοι ήταν κάτι παραπάνω από «φυσιολογικοί», ούτε τα κοράκια που θέλουν να σκίσουν τον Ιακώβου και τους πρωταθλητές μας μόνο και μόνο για την ηδονή που νιώθουν όταν κατακρεουργούν ένα είδωλο. Καθότι (και πώς να το κρύψωμεν, άλλωστε) η μέγιστη χαρά του Έλληνα από αρχαιοτάτων χρόνων είναι να γκρεμίζει τους «ημίθεους» θνητούς που ο ίδιος ανέβασε στους επτά ουρανοί. Πρόκειται για εθνικό βίτσιο, το οποίο πολλαπλασιάζεται από τη διαστροφή των media, και ειδικά της TV. Το θέμα τους δεν είναι -και ούτε θα είναι ποτέ- το π... αναβολικά δίνουν στα παιδιά μας, όπως παπαγαλίζουν υποκριτικά. Η χαρά τους είναι να κανιβαλίσουν τον Ιακώβου, όπως έκαναν κατά πλειοψηφία με τον Κεντέρη και τη Θάνου, καταστρέφοντας τις καριέρες τους, και όπως -ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩ- θα έκαναν εν ψυχρώ και για τον Πύρρο Δήμα, τον Οτο Ρεχάγκελ ή τα παιδιά που σήκωσαν το Πανερωπαϊκό, αν τους δινόταν η ευκαιρία. Μια απλή ένδειξη, χωρίς απόδειξη, πόσο μάλλον κα-

ταδικαστική απόφαση. Είναι μια κρεατομηχανή, η οποία κάθε μήνα ή κάθε βδομάδα θέλει δύο-τρία θύματα να τα πετάξει στην αρένα, να ορμήξουν πάνω τους τα λιοντάρια, μόνο και μόνο για να παραληρούν από κάτω τα πλήθη. Η χειρότερη «ντόπα» απ' όλες είναι η κατευθυνόμενη «ενημέρωση» της συμφοράς, οι προκάτ τηλεδικές, με τους ίδιους άσχετους παντογνώστες των «παραθύρων» να κατασκευοφαντούν ή να μπουρδολογούν υπνωτίζοντας την κοινή γνώμη. Θέλουν τον κόσμο απλό παρατηρητή, να κάθεται και να χάσκει επειδή έτυχε (;) κι έπιασαν κάποιους δικούς μας με τα ίδια αναβολικά που παίρνουν και όλοι οι άλλοι, να κακολογεί συνολικά τους πρωταθλητές μας επειδή τυγχάνει και παίρνουν κάνα μόριο για... Εισαγωγικές ή για να γίνουν... υπολοχαγοί Νατάσες στο Δημόσιο και να μεμφιμοιρεί με απλές υποψίες ότι «όλα είναι σημανμένα» ικανοποιώντας την έμφυτη συνωμοσιολογία μας.

Εγώ γουστάρω τους πρωταθλητές μας. Στην Αρση Βαρών, στον Στίβο, στο Ποδόσφαιρο, στο Μπάσκετ, όπου εν πάση περιπτώσει μας έκαναν υπερήφανους. Ποιος άλλος εκτός από τους ανθρώπους του αθλητισμού, τους ίδιους τους αθλητές μας, μας έδωσε χαρές, νίκες και ψυχική ανάταση τις τελευταίες δεκαετίες; Από την Πατουλίδου μέχρι τον Πύρρο Δήμα και από το Πανερωπαϊκό έως... το Παγκόσμιο, με το καλό, αυτά τα πρότυπα μας «ντοπάρισαν» (με την καλή έννοια) και μας κράτησαν όρθιους όταν όλα πήγαιναν κατά διαόλου. Μπορεί κάποιοι να έκαναν χρήση παράνομων ουσιών και να μην ανακαλυφθούν ποτέ δημοσίως. Θα το πληρώσουν όμως -ή το έχουν ήδη πληρώσει, να ξέρετε- οι ίδιοι με την υγεία τους.

Κάποιοι άλλοι την «πάτησαν» ή τους την «έσπασαν» και συνελήφθησαν, διασύρθηκαν, εξοντώθηκαν. Υπάρχουν και εκείνοι που κάνουν μπιζνες και μόνο μπιζνες, εκμεταλλευόμενοι την ευγενή άμιλλα που υπάρχει μεταξύ των νέων παιδιών, και κάποια «λαμόγια» πολιτικοί που έσπασαν ολόκληρη καριέρα πάνω τους. Ολα μα όλα τα κακά που μπορεί να υπάρχουν στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό δεν παραγράφουν τις χαρές που μας έδωσαν.

Γι' αυτό και λέω: Δεν μ' ενδιαφέρουν οι «παράγοντες» και οι «ομοσπονδίες». Να κόψουν τον λαιμό τους. Κάτω τα χέρια από τους πρωταθλητές μας! Αν έσφαλαν, δώστε τους την ευκαιρία να το διορθώσουν αξιο-

**Αν κάποιοι έσφαλαν,
δώστε τους την ευκαιρία
να το διορθώσουν
αξιοπρεπώς.
Το αξίζουν άλλωστε.
Αν όχι, μην τους
παραδώσετε στα θηρία**

πρεπώς. Το αξίζουν άλλωστε. Αν όχι, αν έπεσαν θύματα, μην τους παραδώσετε στα θηρία, τα οποία, ως γνωστόν, για να «θάψουν» τον Κεντέρη και τη Θάνου κόντεψαν να τινάξουν ολόκληρους Ολυμπιακούς Αγώνες στον αέρα. Τα θέματα που παίζονται εν όψει Πεκίνου είναι πολύ σημαντικότερα από αυτά που έχουν έρθει στην επιφάνεια. Και φυσικά, πολύ σημαντικότερο είναι αυτό που έχουμε πρωτοσέλιδο. Οτι δίνουν ανεξέλεγκτα αναβολικά ακόμη και για απλούς σχολικούς αγώνες - να μην πούμε και για τις εξετάσεις στα σχολεία, όπου για να αντεπεξέλθουν τα παιδιά στην πίεση ενός κλίθιου εκπαιδευτικού συστήματος παίρνουν ποικίλες ουσίες. Ασε τα απλά ναρκωτικά...

● the

end