

## Δημήτρης Δημητρόπουλος κατά Φούρα, Ορφανού, Βασιλειάδη Σε συνέντευξη στον πατρινό δημοσιογράφο Γιώργο Αναστασόπουλο 19/07/2010



Μία αποκαλυπτική, εκ βαθέων συνέντευξη έδωσε στην αθλητική εφημερίδα «Φως» και στον πατρινό δημοσιογράφο Γιώργο Αναστασόπουλο, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής, Δημήτρης Δημητρόπουλος. Όπως δήλωσε τη συνέντευξη την δίνει για να κλείσει κάποιες εκκρεμότητες δημοσίως, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ΕΓΟ.

**Κύριε Δημητρόπουλε, από Πρόεδρος της ΕΓΟ, της UEG και αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIG), υποχωρήσατε στο....τίποτα. Γιατί;**

«Ας όψεται ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Ορφανός που «κατεδάφισε» μεγάλο κομμάτι του ελληνικού αθλητισμού και «ενταφίασε» στην ανυποληψία την ελληνική γυμναστική, χρησιμοποιώντας ως «νεκροθάφτη» τον εγκάθετό του και διάδοχο μου στην ΕΓΟ, Θανάση Βασιλειάδη».

**Βαρύ το κατηγορητήριο...**

«Άκουσε, Γιώργο. Αποφάσισα να μιλήσω. Δεν θα κρυφτώ. Ο Ορφανός ήθελε να αποκαθλώσει εκείνο που θεωρούσε «σύστημα ΠΑΣΟΚ» στον ελληνικό αθλητισμό. Τον πρωταθλητή Ευρώπης τότε, πρόεδρο της ΕΠΟ Βασίλη Γκαγκάτση, τον πετυχημένο πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Βασίλη Σεβαστή και εμένα. Έφαγε τα λυσσακά του. Με εμένα τα κατάφερε, ακολουθώντας μια άθλια και κατάπτυστη μέθοδο, χωρίς κιάλας να συνυπολογίσει ότι κατείχα το αξίωμα του προέδρου της UEG».

**Για θυμηθείτε τα μέσα που υποστηρίζετε ότι μετήλθε...**

«Με έστειλε στην ΕΦΙΠ με την κατηγορία ότι ψευδώς βεβαίωσα πως η αθλήτρια Αρετή Σιναπίδου ήταν Ολυμπιονίκης στους Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992».

**Ήταν;**

«Ασφαλώς και ήταν στο ένα από τα αγωνίσματα του σύνθετου προγράμματος στο οποίο μετείχε. Άλλωστε αυτό ακριβώς βεβαίωσα. Ότι σε ένα από τα αγωνίσματα κατέλαβε την 8<sup>η</sup> Θέση. Και αν θέλεις, δεν

επρόκειτο περί δικής μου βεβαίωσης. Στην ουσία επαναβεβαίωσα, επανέκδωσα, αν θέλεις, προγενέστερη βεβαίωση του Δ.Σ του ΣΕΓΑΣ. Από την πλευρά της ΕΦΠΠ φέρθηκε δουλικά στον Ορφανό, του έκανε το χατίρι και με τιμώρησε και έτσι εκπαραθυρώθηκα από την προεδρία της ΕΓΟ και κατέλαβε τη θέση μου ο Θανάσης Βασιλειάδης, συνεργάτης και φερέφωνο του Ορφανού».

**Έτσι όπως τα περιγράφεις, ο πρώην υφυπουργός είχε μένος σε βάρος σου και θα μπορούσες να πει κανείς ανεξήγητο. Δεν είχε βρε αδερφέ, απέναντί του μόνο τον Πρόεδρο της ΕΓΟ, είχε και τον Έλληνα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Έστω και αν ήθελε να ξεκαρφώσει, όπως λες, το «σύστημα ΠΑΣΟΚ» από τον αθλητισμό, γιατί να ξεκινήσει από σένα;**

«Κοίταξε, μου είχε ζητήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής του 2007 να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη για να κάνει το «κομμάτι» του. Αρνήθηκα, γιατί ο προγραμματισμός της FIG προέβλεπε Πάτρα. Παράλληλα ήθελε να βολέψει τον «κολλητό» του Θανάση Βασιλειάδη. Το είχε καημό ο άνθρωπος να με διαδεχθεί. Και φυσικά για να τα καταφέρει, βρήκε πρόθυμους και ομοϊδεάτες μου».

**Δηλαδή;**

«Λειτουργησε το...ορθογώνιο τρίγωνο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Πάτρα».

**Θυμάμαι ότι στο παρελθόν αφήσατε αιχμές και σε βάρος του απερχόμενου δημάρχου Πάτρας, πρώην υφυπουργού Αθλητισμού Ανδρέα Φούρα. Τον αφορά πράγματι το ορθογώνιο τρίγωνο κατά το σκέλος της Πάτρας;**

«Του έκανα διάφορες επισημάνσεις, έριξα... αδειανές, ε, δεν με έπεισαν οι απαντήσεις και τα επιχειρήματά του...»

**Μα δεν ήταν κρυφή η φιλική σας σχέση...**

«Μην το λες έτσι απλοποιημένα. Ο Φούρας το 1997 κατενόησε, ως υφυπουργός Αθλητισμού, ότι έπρεπε να αποσχισθεί η γυμναστική από το ΣΕΓΑΣ. Εγώ έγινα πρόεδρος της ΕΓΟ και ήταν φυσικό να συνεργαστώ μαζί του για το καλό του αθλήματος. Φιλική σχέση ναι, υπήρχε, αλλά πάντα με αστερίσκους και υποσημειώσεις. Θεωρώ είναι άλλο πράγμα η φιλική σχέση και κάτι το διαφορετικό η, χωρίς προαπαιτούμενα, αστερίσκους και υποσημειώσεις, άδολη και ειλικρινής φιλία. Άλλωστε και πολιτικά μέσα στο ΠΑΣΟΚ ήμασταν διαφορετικών αποχρώσεων, γι' αυτό και δεν τον στήριξα το 2004, όταν κατήλθε ως υποψήφιος δήμαρχος στην Πάτρα. Ούτε τώρα θα τον στήριζα. Είχε όμως την οικειοθελή (;) έμπνευση της αποχώρησης από τα κοινά της πόλης μου. Ευτυχώς που συνέβη έτσι. Και πάντως μην ξεχάσω να του ευχηθώ καλή επιτυχία στα μελλοντικά του σχέδια ως ιδιώτης πλέον».

**Πω, Πω, Πω, ειρωνεία!**

«Πείτε το και έτσι. Επιμένω όμως. Άλλωστε εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν κουτσάθηκε κιόλας η γίδα από το κέρατο και ας «κατελήφθει» ο κ. Φούρας να την είχε στους ώμους του. Κοίταξε, Γιώργο, δεν είναι απλά τα πράγματα. Ένα ετερόκλητο κύκλωμα με «γείωση». Μου φέρθηκε φασιστικά, αγνοήθηκε η προσφορά μου στη γυμναστική που την πήρα «νήπιο» στα χέρια μου και φθάσαμε στην κορυφή του κόσμου, με έστειλαν στο νοσοκομείο με καρδιακά προβλήματα. Ήπια το πικρό ποτήρι μιας κατάφωρης αδικίας μέχρι τον πάτο. Τουλάχιστον δικαιώθηκα στα πολιτικά δικαστήρια. Το τριμελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας απάλλαξε τόσο εμένα όσο και την Αρετή Σιναπίδου από την κατηγορία της ψευδούς βεβαίωσης και της αποδοχής της αντίστοιχα. Αναφέρομαι σε ήσσονα δικαίωση, γιατί η μεγάλη ζημιά, που μου στοίχισε παραγοντικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, και οικογενειακά, έχει γίνει και δεν τριγυρίζει πίσω. Αφού, σκέψου το μίσος τους πέρασε τα σύνορα της Ελλάδας!»

**Εννοείς προφανώς την απώλεια της προεδρίας της UEG...**

«Ναι. Οργίασε η ελληνική αποστολή πέρυσι τον Νοέμβριο στο Τελ Αβίβ. Με είχαν κατασυκοφαντήσει σε όλη την Ευρώπη. Αμυνόμουν για να αποδείξω ότι δεν ήμουν ελέφαντας. Δεν με ψήφισαν οι Έλληνες, ενώ

επηρέασαν την αντιπροσωπεία της δεξιάς Κυπριακής Ομοσπονδίας, καθώς και 4-5 άλλες χώρες! Έχασαμε 24-22 ψήφους. Άντεξα, αλλά έχασα. Φυσικά, αν δεν είχαν ανοίξει την...κερκόπορτα και δεν είχαν μετατραπεί σε ντελάληδες δυσφήμισης της Ελλάδας, κατ'ουσίαν, θα είχα επανεκλεγεί άνετα».

**Εν πάση περιπτώσει. Φαντάζομαι περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα για σας όλα τούτα. Επιστροφή στο μέλλον προβλέπεται;**

«Δεν είναι κρυφό ότι η ελληνική γυμναστική μοιάζει με το πολιτικό μας σύστημα . Η Ομοσπονδία βρίσκεται σε περιδίιση ανάμεσα στο σκότος και το χάος. Με πονάει το κατόντημα, γιατί η ΕΓΟ είναι και δικό μου δημιούργημα. Αλλά δεν είναι πια αυτοσκοπός μου επανεκλογή μου στην προεδρία. Τα σωματεία βιώνουν την απόγνωση. Δεν χρειαζόταν να γίνουν υποκινητής για να εξεγερθούν. Ήδη έχω αντιληφθεί ότι έχει σηκωθεί ένα γιγάντιο αντιπολιτευτικό κύμα. Είναι περίπου νομοτελειακή η εξέλιξη. Αν δεν παραιτηθεί το υπάρχον Δ.Σ, θα το ανατρέψουν τα ίδια τα σωματεία. Προβλέπω ότι θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις από το Σεπτέμβρη...»

**Δεν βρίσκετε έναν καλό λόγο για το Θανάση Βασιλειάδη;**

«Εντάξει, είχε μια δυο αναλαμπές η ενόργανη γυμναστική. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο; Δεν υπάρχει όραμα. Το τωρινό Δ.Σ κινείται σε πλαίσια συναλλαγής με σωματεία, γονείς και αθλητές. Μου θυμίζει τυφλό, χωρίς μαγκούρα στη Σταδίου, τι να λέμε τώρα. Βλέπουν όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι ότι το άθλημα με τα 200 μετάλλια σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς αγώνες, που είχε τα θεμέλια για να καταστεί το εθνικό μας σπορ, έχει περιέλθει στην ανυποληψία. Να το πω κι αλλιώς: «Κλειστό λόγω διάλυσης». Μόνο η ταμπέλα λείπει έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας.»