

## Η κυνική ομολογία Αυγενάκη ότι συμμετέχει σε παρασκηνιακά εκλογο-μαγειρέματα στην ΕΠΟ!

Ο Άρης Ασβεστάς γράφει για τις εκλογές στην ΕΠΟ και τις προσπάθειες ενός υπουργού να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει εκείνος και μια πολύ μικρή μειοψηφία.



Sport FM - Τελευταία ενημέρωση 12/12/2020, 12:43

Συντάκτης: Άρης Ασβεστάς

Έδωσε την Τετάρτη μια συνέντευξη ο Λευτέρης Αυγενάκης, σε Μέσο της πατρίδας του, το "crete2day".

Προσέξτε τι είπε, μεταξύ πολλών άλλων:

«...η πεποίθησή μου και Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΜΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είναι να καταλήξουμε σε μια υποψηφιότητα ενωτική για πρόεδρο της ΕΠΟ που θα καταφέρει να συνθέσει τις συγκρουόμενες και ανταγωνιστικές δυνάμεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ. ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ, με μετρημένα βήματα για να καταφέρουμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη.

**ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΜΑΣ είναι να έχουμε στις κεντρικές θέσεις του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας, πρόσωπα που θα έχουν την σύμφωνη γνώμη του μεγαλύτερου μέρους των εμπλεκόμενων. Είμαι αισιόδοξος. Δεν αξίζει σε αυτό το καταπληκτικό άθλημα να πηγαίνει κάθε μέρα και χαμηλότερα. Το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι που έχουν επενδύσει τα χρήματά τους στο χώρο».**

Τα είπε και ήταν απλά... Τετάρτη! Φύλλο δεν κουνήθηκε! Και τι έγινε, θα μου πείτε. Είπε τίποτα κακό;

Ας ξεκινήσουμε ανάποδα...

Αυτή τη στιγμή, μας αρέσει δεν μας αρέσει, υπάρχει μία και μοναδική υποψηφιότητα για την προεδρία της ΕΠΟ. Αυτή του Σταύρου Ψαρόπουλου. Σέβομαι απόλυτα το να μην αρέσει σε κάποιους, γιατί πιθανόν να προτιμούσαν ένα νεότερο και τεχνοκράτη ή έναν ικανό παλαίμαχο. **Αλλά τον Ψαρόπουλο, τον υπέδειξαν 45 Ενώσεις!** Έτσι λέει ο ίδιος και έτσι λέει και το ρεπορτάζ. **Οι 45 από τις 53 ή όσες είναι τέλοσπάντων!** Τον στηρίζουν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, μάλλον και ο Παναθηναϊκός (αν και θα προτιμούσε ίσως κάποιον άλλο), οι περισσότερες ΠΑΕ της Super League και πιθανότατα εκεί θα πάει και η ψήφος της Super League 2 - Football League.

Όταν, λοιπόν, ο Λευτέρης Αυγενάκης λέει: "Επιδίωξή μας είναι να έχουμε στις κεντρικές θέσεις του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, πρόσωπα που θα έχουν την σύμφωνη γνώμη του ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ", τι ακριβώς εννοεί;

Βλέπει δηλαδή ότι υπάρχει υποψήφιος που ΔΕΝ έχει τη "σύμφωνη γνώμη του μεγαλύτερου μέρους των εμπλεκόμενων"; Βλέπει κάποιον υποψήφιο που στηρίζεται από την μειοψηφία ή έχει ασπύμε τους μισούς με το μέρος του και θέλει να βρει έναν άλλον ώστε να συμφωνούν περισσότεροι;

Άρα τι θέλει ο Αυγενάκης; Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι θέλει έναν υποψήφιο, ο οποίος δεν θα πάρει το 80-85% όπως αναμένεται να πάρει ο Ψαρόπουλος. Αλλά θα πάρει παραπάνω. Ίσως και... 100%!

Ποιοι απομένουν για να φτάσουμε το 100%; Δηλαδή ποιοι είναι εκείνοι που δεν θα ψηφίσουν Ψαρόπουλο;

Είναι ο Ολυμπιακός, πιθανόν ο Κούγιας, ίσως ο Άρης, αλλά και μια χούφτα ΕΠΣ, μετρημένες -κυριολεκτικά- στα δάχτυλα των χεριών.

**Άρα ο Αυγενάκης θέλει να ικανοποιήσει ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟΥΣ και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΥΣ! Μια μικρή μειοψηφία δηλαδή! Διότι ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι, η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ πλειοψηφία των εκλεκτόρων, τουλάχιστον επί του παρόντος, έχουν υποψήφιο τον οποίο και στηρίζουν ανοιχτά!**

Έτσι δεν είναι;

Αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό, πάμε παρακάτω...

Το μείζον εδώ είναι ότι έχουμε έναν υφυπουργό Αθλητισμού που δηλώνει ανοιχτά ότι παίρνει Ο ΙΔΙΟΣ πρωτοβουλίες για να βρεθεί ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ. Κυνικά και χωρίς κανέναν δισταγμό, και κυρίως κόντρα σε όλα όσα έλεγε μέχρι τώρα, λέει πως παρεμβαίνει ευθέως στις εκλογές της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας! Πιθανόν να πράττει το ίδιο και με άλλες ομοσπονδίες...

"Το γεγονός πως το λέει δημοσίως σε πείραξε;", θα ρωτήσει κάποιος.

Προσωπικά, θεωρώ σοβαρό ατόπημα και ότι το κάνει και ότι το λέει. Πολλές κυβερνήσεις και πολλοί υφυπουργοί Αθλητισμού ήθελαν να επηρεάσουν καταστάσεις στην ΕΠΟ, σε εποχές που ίσως πραγματικά να χρειαζόταν, αλλά ουδείς το έκανε επί της ουσίας από τις εκλογές του 1997 και μετά. Δεν μπορούσε βασικά να το κάνει. Μπορώ να θυμηθώ το 2016, όταν η ίδια η FIFA και η UEFA συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση και τον Κοντονή για το ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υπό τον Γιάννη Δρόσο. Ποτέ άλλοτε.

Πέραν αυτών, ο Αυγενάκης λέει ταυτόχρονα, ότι βρίσκεται και ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ στο να βρεθεί αυτό το πρόσωπο, το "κοινής αποδοχής". Της αποδοχής κυρίως του Ολυμπιακού δηλαδή, όπως μας προέκυψε αβίαστα παραπάνω...

Και οι ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ του, λέει, με τους παράγοντες, δεν σταματάνε, αλλά "προχωράμε συστηματικά"!

Εδώ να σημειωθεί ότι μιλάμε για συναντήσεις εν κρυπτώ, παρασκηνιακές, "υπόγειες" δηλαδή. Διότι ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ συνάντηση δεν έχει γίνει γνωστή, δεν ανακοινώθηκε ή διέρρευσε. Για καμία συνάντηση δεν έχουν ενημερωθεί οι διαπιστευμένοι ρεπόρτερ του Υπουργείου, έστω ως διαρροή, έστω ως οτιδήποτε...

Συναντιέται με τον Μαρινάκη και συζητάνε για πιθανούς υποψηφίους; Συναντιέται με Μελισσανίδη, Σαββίδη για να τους μεταπείσει και να μην στηρίξουν Ψαρόπουλο; Συναντιέται με τους ιδιοκτήτες άλλων ΠΑΕ; Μιλάει με τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων ανά την επικράτεια που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των εκλεκτόρων; Λογικά, για να μιλάει για πρόεδρο κοινής αποδοχής, θα πρέπει να έχει συναντηθεί με όλους αυτούς! Έτσι δεν είναι;

Αφού το δηλώνει ανοιχτά, γιατί δεν μας λέει ποιους έχει δει; Μιλάει με όλους, μιλάει με μερικούς ή μιλάει με έναν; Με ποιους κάνει συναντήσεις και πού τις κάνει;

Και κυρίως: Τελικά παρεμβαίνει στις εκλογές της ΕΠΟ και των ομοσπονδιών γενικότερα ή όχι; Διότι τα απορρίπτει μετά βδελυγμίας αυτά όταν τον κατηγορεί η αντιπολίτευση...

Στο τέλος της ημέρας, πάντως, μιας και ασχολείται, μακάρι να βρει εκείνο το πρόσωπο με το οποίο θα συμφωνήσει και ο Ολυμπιακός και όλοι οι υπόλοιποι και φυσικά όλες οι ΕΠΣ. Να είναι μια... πραγματική λύση "κοινής αποδοχής", όπως για παράδειγμα εκείνη του Κλάτενμπεργκ, το καλοκαίρι. Το ότι εκείνη η συμφωνία κράτησε λίγες μέρες γιατί ο Ολυμπιακός άλλαξε γνώμη, εντάξει τώρα, λεπτομέρειες...

Μακάρι, τέλος, να πείσει κάποιον παλαίμαχο του 2004, διότι λέγεται πως εκεί εστιάζει. Παίρνει αρνητικές απαντήσεις βέβαια, αφού οι άνθρωποι δεν θέλουν να μπλέξουν με τα "σκληρά"... Και δικαίως.

**"Είμαι αισιόδοξος", όμως λέει. "Δεν αξίζει σε αυτό το καταπληκτικό άθλημα να πηγαίνει ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ. Το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι που έχουν επενδύσει τα χρήματά τους στο χώρο".**

Δίκιο έχει... Τι να το κάνεις άλλωστε ένα ποδόσφαιρο με διαφορετικό πρωταθλητή κάθε χρόνο, με VAR που διορθώνει σχεδόν τα πάντα, με ξένους διαιτητές, ξένη ΚΕΔ, τακτικούς δικαστές κλπ. Κάθε μέρα και χαμηλότερα, λέει!

Ενώ αν έχεις τον ίδιο πρωταθλητή κάθε χρόνο και μάλιστα από το Νοέμβρη, ε; Με λαμόγια και χιλιοτραγουδισμένους διαιτητές να σε περνάνε χειρουργείο, να μην ελέγχονται από πουθενά και να γίνονται και διεθνείς; Με ιστορικές σφαγές κάθε Κυριακή; Με υπόδικους στην ΚΕΔ; Με διορισμένους δικηγόρους και συνταξιούχους στα πειθαρχικά όργανα; Με παράγοντες να μπαινοβγαίνουν στα ανακριτικά γραφεία; Ε;

**Κάθε μέρα και ψηλότερα πηγαίναμε τότε! Τρυπάγαμε τον ουρανό υπουργέ!**